



RESA TILL BALTIKUM 28 MAJ - 1 JUNI 2007

Det finns så mycket nytt att uppleva i dessa gamla kulturländer, som ligger oss så nära och idag, inte bara sjuder av liv utan också bjuder på månghundraårig kultur och historia, delvis gemensam med vårt lands, men som ju under lång tid varit avskärmade från oss.

Måndag 28 maj - Vilnius

Flyget (BT 162) går från Köpenhamn kl. 09.35 och landar i Vilnius 12.05 lokal tid. På flygplatsen möter lokalguide och buss som tar oss till centralt belägna Hotel Scandic Neringa****. Efter en lätt lunch får vi en guidad stadspromenad i Vilnius, som för övrigt lär vara Europas geografiska medelpunkt .

Vi följer stadens utveckling under en promenad i Gamla Stan, bekantar oss med några av de många kyrkorna, ett minne från Vilnius` storhetstid från 1300-talet och framåt. Bland de mer sevärda är Bernardinerkyrkan, som byggdes på 1500-talet, men som användes som filmstudio under kommunisttiden. Vackrast är S:t Peter & Paul, en ”barocktårta” fylld med vita stuccofigurer. Störst är den klassicistiska katedralen. Stiligaste altaret finns i Vilnius anrika universitetskyrka S:t Johannes. Men inte bara kyrkor är av intresse. Det är måndag och vanligtvis stängt på museerna. Men har vi tur får vi göra ett besök i arkitekten, konstnären och konstsamlaren Kazys Varnelis hem och museum. Kazys Varnelis åtnjöt stor

framgång och berömmelse under sina 50 år i USA (1949 - 1998).

Vi får inte glömma den judiska befolkningens historia i Vilnius, som är lika gammal som staden själv. Bara några år efter grundandet fanns judiska butiksägare på plats. När Napoleon år 1809 passerade staden på sin väg mot Moskva kallade han den för "Nordens Jerusalem". Särskilt imponerad var han av Stora Synagogan, en av de största i världen med plats för 2 000 personer. När nazisterna marscherade in i Vilnius år 1941 bodde här cirka 60 000 judar - en tredjedel av stadens befolkning. En folkräkning som företogs vid krigsslutet visade att det då endast fanns 600 judar kvar i stan.

Den som inte är så intresserad av de små hantverksbutikerna och Gamla Stans mysiga källarvalv kan besöka J. Bugailiskis Art Studio - J Bugailiskis är en konstnär som gör träskulpturer och musikinstrument.

Kvällen är fri för egna upptäckter. Affärerna stänger kl. 19.00 och här finns mängder med mysiga små restauranger.

Tisdag 29 maj - Vilnius - Trakai - Rundale - Riga

I Trakai ser vi borgen som uppfördes av storhertigarna Gediminas, Kestutis och Vytautas på 1300-talet, revs av ryssarna på 1600-talet och återuppbyggdes i sin helhet under Sovjet-epoken.

Har vi tur stöter vi på någon från sekten karaiterna - Europas minsta folkspillra. I slutet av 1300-talet togs denna turkisk-judiska sekt hit från Svarta havet av storhertig Vytautas för att tjäna som borgvakter. I dag finns bara 250 karaiter i hela Litauen, varav en fjärdedel här i Trakai. Ännu färre finns det i Polen, Ryssland och Ukraina. Ändå har de genom seklerna lyckats bevara både sin religion, sitt språk och sin byggnadsstil. I

ett litet museum på Karaimu-gatan kan vi få en titt in i denna sällsamma värld.

Lunch äter vi i Panevezys, halvvägs mellan Vilnius och Riga. Det är en grönskande och attraktiv stad, landets femte största med sina 120 000 invånare. Nära staden ligger Krekenavas nationalpark, där man föder upp visenter.

Utanför Riga ligger **Rundale slott**, som ritades av den berömda italienska barockarkitekten Francesco Bartolomeo Rastrelli, som också skapat Vinterpalatset i Sankt Petersburg. Här visas vi runt av en engelsktalande guide.

Framåt 18.00-tiden anländer vi till Riga och tar in på Hotell Islande****. Hotellet öppnades i mars 2006 och ligger i stadsdelen Kipsala, 10 minuters promenad över floden Daugava till Gamla Stan. Vi äter en gemensam måltid på hotellet vid ankomsten.

Onsdag 30 maj - Riga

Riga har blivit en kosmopolitisk storstad, med en enorm tillväxt och ett snabbt växande välstånd. Här finns en medeltida stadskärna med gränder, kyrkor och vackra hus. Svenskporten minner om Rigas tid som svenskt. Men Riga är också en brusande storstad med breda avenyer, pampiga jugendpalats, gröna parker och mängder av nya trendiga butiker, restauranger och kaféer.

En svensktalande lokalguide tar oss på stadspromenad i Gamla Stan. Här finns Domkyrkan, St Peterskyrkan, Lilla och Stora Skråhuset, Svenska porten, arkitektoniska ensemblen Tre Bröder, St Jacobskyrkan, Parlamentshuset, Slottet och andra sevärda byggnader.

Vi ska också besöka Janis Rozentals museum. Janis Rozental är en av Lettlands mest kända målare. Museet är inrymt i hans f d bostad på översta våningen i ett vackert Jugendhus. Lunch

äter vi på Restaurang Kalku Varti i Gamla Stan.

Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.

Torsdag 31 maj - Riga - Tallinn

Vi lämnar Riga efter frukost och kommer snart in i Estland. I den lilla kuststaden Pärnu får vi lite tid på egen hand. Pärnu var en populär badort för oss svenskar på 1920- och 30-talet.

Väl i Tallinn ska vi besöka det nyöppnade konstmuseet KUMU - ett museum för både internationell och estnisk konst. En



svensktalande museiguide tar oss runt.

Inkvartering på centralt belägna Hotell Kalev Spa***, Aia 18 och middag på Restaurang Maikrahv, en källarrestaurang med medeltidsanda och god mat belägen på Rådhusplatsen.

Fredag 01 Juni - Tallinn

Tallinn är historia och nutid och en brygga mellan öst och väst. På 1400-talet skapade Hansan välstånd och prakt. Den som varit i Visby kommer att känna igen sig. Innanför stadsmurens portar gömmer sig stockrosor, smala gavelhus och en brant borgklippa. Där ligger kyrkor och katedraler med trådsmala spiror eller lökkupoler. Där ligger skuggiga bakgårdar, torg, parker och världens äldsta ännu fungerande apotek.

Vid 16-tiden lämnar vi Tallinn för transfer till flygplatsen. Flyget (OV 145) till Köpenhamn avgår 18.10 med ankomst. 18.45.

Pris: 6.950:- sek/person

Enkelrumstillägg: 1.350:- sek/person

Avbeställningsskydd: 350:- sek/person

Priset inkluderar:

- Flyg med Baltic Air: Köpenhamn - Vilnius
- Flyg med Estonia Air Tallinn - Köpenhamn
- Transfer från/till flygplatserna med turistbuss.
- Transporter med buss enligt program.
- Inkvartering i dubbelrum på ovanstående hotell.
- Frukost
- Lunch 28/5, 29/5, 30/5
- Middag 29/5 och 31/5
- Rundvandringar med lokalguider samt inträden enligt programmet.
- Reseledare Ulla Tengberg
- EU-moms 2,67%
- Flygskatter



Priset är baserat på min 25 deltagare.

Anmälan kan göras hos Tre K Travel AB, Eslöv på telefon 0413 - 555 396 eller på mail kerstin@treK-travel.se helst före 10/4 2007. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 1000:- sek/person. Slutbetalning senast 2/5 2007.

Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.

Vid avbokning av resan mer än 60 dagar före avresa uttages en administrativ avgift på 550:- sek/person (avbeställningsskydd 350:- sek + administrativa kostnader 200:- sek). Om avbokningen sker mindre än 60 dagar före avresa måste läkarintyg kunna uppvisas. Detta förutsätter att avbeställningsskydd finns. I övrigt hänvisar vi till de allmänna resevillkoren.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt en kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 195 kr/person.

Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll och hänvisar till gällande resevillkor.

Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström Tre K Travel AB, Eslöv 0413 – 555 396 Mobil 0705917050 eller skicka ett mail till kerstin@treK-travel.se .



Tre K Travel AB

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv Tel. 0413 – 555 396 0705917050
kerstin@treK-travel.se www.treK-travel.se

