

Konst och Kultur i Syrien- Jordanien 3 - 17 Oktober 2008

Syrien och Jordanien, två unga länder, med en historia som sträcker sig långt före Kristi födelse. Här har otaliga härskare regerat och alla har satt sina spår som lett till oräkneliga historiska och kulturella sevärdheter. Resans höjdpunkt blir Petra, den gömda klippstaden i Jordaniens öken. Men vi får också stifta bekantskap med den moderna arabiska konsten. Vår reseledare är Karin Nilsson, gift med Ibrahim och sedan 25 år tillbaka bosatt i Tartus i Syrien.



Fredag 3/10 Sverige - Syrien

Avresa med Syrian Airlines från Stockholm 17.50 med ankomst Damaskus 00.35, och från Köpenhamn 10.45 med ankomst Damaskus 16.15. Tidsskillnaden är +1 timme. Damaskus anses som världens äldsta ännu bebodda stad. Här möter oss, vår reseledare Karin Nilsson, samt vår lokalguide. Inkvartering på centralt belägna **Fardoss Tower Hotel******.

Lördag 4/10 Damaskus

Damaskus har under årtusenden varit en omlastningsplats för österlandets alla rikedomar. Här möttes karavanvägarna, "Rökelserutten" från norr till söder och "Sidenvägen" från öster till väster. Souken, dvs en permanent marknad, bildades av hantverkare som slog sig ner för gott.

Vår stadspromenad börjar i Gamla Staden, där vi besöker **Omayyadmoskén**, en förebild för islamisk arkitektur och den fjärde mest betydelsefulla moskén bland muslimerna. Här ligger också Saladins mausoleum och **Azem Palace**. Slottet hyser museet för modern konst. Vi går utmed Raka Gatan och besöker den



underjordiska kyrkan under **Ananias Kapell**. **Bab Kisan** är ett kapell som markerar ut den plats där aposteln Paulus sänktes ner i en korg över stadsmuren för att fly undan judarna.

På dagens program står också **Nationalmuseet**, som blir en utmärkt introduktion till vår rundresa i landet den kommande veckan. Museet hyser de mest magnifika och unika arkeologiska fynden från Mellanöstern. I anslutning till museet ligger **Tekiya Soulaymania**, ett f.d. ottomanskt kloster, som idag är en mycket väl ansedd hantverksmarknad. (frukost, lunch, middag)



Söndag 5/10 Damaskus - Hama

Vi lämnar Damaskus och kommer till en av landets mest in-tressanta sevärdheter, **Krak des Chevaliers**, korsfararborgen som för tankarna till Jan Guillou's berättelser om korsriddaren Arn Magnusson. Denna korsfararborg skulle försvara kungariket Jerusalem på 1100-talet och kunde härbärgera över 4000 riddare med sina

hästar under årtal av belägring. Från de övre våningarna har man en fantastisk utsikt över berget Kornet as Saoudas snöklädda topp i söder och den bördiga dalen i väster. Lunch på Al Rabieh Restaurant belägen ovanför borgen

Vi övernattar i den vackra staden **Hama**, belägen ca 200 km norr om Damaskus. Staden har fått sin speciella prägel av de stora unika vattenhjulen, som är byggda längs Orontesfloden. Det finns 13 stycken kvar av de 32 ursprungliga trähjulen, och det största mäter 21m i diameter. De har använts sedan romartiden för att lyfta upp vatten till akvedukter, som i sin tur lett vatten till



husen och bevattningskanalerna. När de roterar hörs ett behagligt hummande ljud över trakten. Övernattning på **Al Nawaer Hotel*****, Hama (frukost, lunch)

Måndag 6/10 Hama - Aleppo

Vi fortsätter norrut och stannar till i **Ebla**, som anses vara Syriens allra äldsta civilisation. År 1955 fann man en stad med försvarsanordningar och ett kungligt palats med ett helt arkiv bestående av 16.000 lertavlor, som bl a talar om att Ebla gick under ca 2250 f Kr. I norra Syrien har man funnit flera hundra ruinstäder utspridda i öknen som spökstäder.

Vid lunchtid är vi i **Aleppo**, Syriens andra stad och av många ansedd som Orientens vackraste och mest betydelsefulla, inte minst för sitt strategiska läge som kommersiellt centrum. Efter en god lunch och incheckning på **Mirage Palace Hotel****** gör vi en stadspromenad.

Stadsbilden domineras av det berömda **citadellet** (333-64 f.Kr), som reser sig högt över hustaken i den Gamla Staden. Portarna och de tjocka murarna runt Gamla Staden är fina exempel på islamsk arkitektur liksom de gamla stenshusen med sina utsirade träbalkonger, de vackra moskéerna, badinrättningarna (hammam) och khanerna.

I Khanerna bodde köpmännen med sina kameler. Det är tvåvåningshus byggda runt en stor öppen plats, ofta med en fontän i mitten. Köpmännen bodde på övre plan och på bottenplanet var massor med små affärer inhysta. I Khan al Jamruk från 1600-talet håller idag börsen till. Khan as Sabun (Tvålkhanen) är från 1500-talet. Syrien är känd för sin tvåltillverkning sedan tusentals år tillbaka. Tvålen tillverkas fortfarande för hand och den gröna färgen får den från olivolja, som är dess huvudingrediens. Den passar lika bra som shampoo och är den enda tvål som används på alla hammam. Den sägs göra underverk. Håret blir starkare och hyn blir persikolen!

Aleppo har ca 60 hammam, varav några byggdes redan på 1200-talet. Tänk att bli knådad, masserad, ompysslad och skrubbad i ömsom



varma och ömsom kalla bad i vacker orientalisk miljö - en lisa för själen! (frukost, lunch)

Tisdag 7/10 Aleppo - St. Simeon - Aleppo

Förmiddagen tillbringas vi i S:t Simeon 60 km norr om Aleppo. Den stora attraktionen här är **St. Simeon Church/Qalaat Samaan**. Denna mycket vackra kyrka byggdes för att hedra Simon Styliten, som bodde här på toppen av en pelare i 37 år. Simon föddes 386 e Kr i en liten by i Amanusbergen. Avsikten med att bosätta sig på en pelare, med en diameter av 2 meter, var att komma närmare Gud. Folk kom från städer och byar runt om för att höra honom predika två gånger om dagen. Han dog år 459 men det

hindrade inte folk från att fortsätta att komma. Därför gav Kejsar Zenon order om att bygga denna katedral runt Simons pelare. Kyrkan, som nästan är kvadratisk och vars centrum bildar en åttkantig gård runt den plats där pelarhelgonet levde, anses som ett arkitektoniskt mästerverk

Eftermiddagen är ledig för egna strövtåg i soukerna eller varför inte göra ett besök på en hammam! (frukost, lunch)

Onsdag 8/10 Aleppo - Palmyra

Vi lämnar Aleppo och åker österut, genom öknen och längs Eufrats bördiga dalgång. Eufrat, Al-Furat på arabiska, sträcker sig över 280 mil från bergen i nordöstra Turkiet ända till Persiska viken. Vid **Al Assad-dammen** åker vi över den 4 km långa bron över Eufrat och får en underbar utsikt över dalgången och floden som slingrar sig genom landskapet. Dammen invigdes 1973. Avsikten var att förvandla ett stort ökenområde till bördig jordbruksmark och att göra Syrien självförsörjande på elkraft. Med Unescos hjälp har man lyckats rädda många värdefulla föremål från att dränkas när vattnet släpptes på. Ett av de stora projekten som räddades var slottet Qalaat Jaabar, som en gång stod högt ovanför Eufrat men som idag ligger ensamt på en ö mitt i den konstgjorda Al-Assad-sjön.

Efter ytterligare 30 km söderut, genom ett tidvis enformigt ökenlandskap kommer vi till **Resafa**. Här byggde Omayyadkalifen Hisham, på 700-talet, ett av sina många palats. Det är inte att ta miste på att hans stora intresse var konst och arkitektur. Resafa omnämns i bibeln och har sedan 400-talet e.Kr. varit en viktig pilgrimsort.



Efter en god picknick mitt ute i öknen fortsätter vi till Syriens stora sevärdhet, staden **Palmyra**. Palmyra betyder palmernas stad och var en forntida handels- och karavanstation.

På 200-talet e.Kr. var Palmyra huvudstad i ett betydande välde men kom under sin drottning Zenobia i motsättning till Rom och intogs och förstördes av Aurelianus 273 e.Kr. De magnifika ruinerna, som tillhör romarrikets främsta, reser sig som en hägring ur den karga, steniga öknen. Inkvartering på **Sands Hotel******, centralt beläget i den moderna delen av Palmyra. (frukost, lunch, middag)

Torsdag 9/10 Palmyra - Maaloula

Vi vandrar på den kolonnadförsedda huvudgatan som förbinder Bel-templet med det s.k. Diocletianus-lägret. Här finns en mycket välbevarad teater, ett torg och endast delvis

utgrävda bostadsområden.

Gravområdena består av familjegravar i form av



gravtorn, underjordiska kammare och tempelgravar. Här har man funnit viktiga fynd av måleri och skulptur från romersk kejsartid. Med sin blandning av hellenistiska och orientaliska element förebådar konsten från Palmyra den fornkristna och bysantiska konsten. Efter lunch lämnar vi Palmyra och fortsätter till den pittoreska lilla byn **Maaloula** vid foten av den stora bergskedjan.

Husen klänger på bergväggen, en del av dem är målade i en vacker malvablå färg. Det verkligt intressanta är, att detta är den enda plats där man fortfarande talar arameiska, språket som man talade på Jesu tid. Övernattning på **Maaloula Hotel****** (frukost, lunch, middag)

Fredag 10/10 Maaloula - Jerash - Amman

Färden fortsätter söderut förbi huvudstaden Damaskus. Vi gör en paus i staden **Bosra**, känd för sin fantastiska amfiteater med plats för 15.000 åskådare. Med trettio utgångar tog det bara 10 minuter att utrymma teatern.

Staden Bosra är uppbyggd nästan uteslutande av den svarta basaltstenen men delar av de nybyggda husen kommer från antika romerska byggnader, en mycket säregen arkitektonisk blandning.

Vi passerar gränsen mellan Syrien och Jordanien, förhoppningsvis utan alltför lång fördröjning och kommer snart till **Jerash**, "Mellanösterns Pompeji". Gerasa, var dess forntida namn, är vackert belägen i en dal och genomkorsas av floden Chrysorrhoas. Jerash var en av de tio grekisk-romerska städer från första århundradet e.Kr., som tillsammans kallades för Decapolis. Större delen av staden låg under sand när den återupptäcktes på 1800-talet, vilket gör att många byggnader man ser idag är i mycket gott skick.

Sent på eftermiddagen kommer vi fram till **Amman**, Jordaniens huvudstad och tar in på **Hillside Hotel***** (frukost, lunch,)

Lördag 11/10 Amman - Döda Havet

Amman har, liksom Rom byggts på sjukullar, men sista årens snabba tillväxt har gjort att staden spridit sig över ett mycket stort område. De flesta invånare idag är palestinier som flytt från Västbanken under kriget 1948 och 1967. Amman tillhör inte de vackraste eller de mest intressanta städerna i Mellanöstern, trots sin historia som sträcker sig ända tillbaka till 3000 år f. Kr. Däremot möts man av en enorm vänlighet överallt. Vi gör en kort rundtur och åker upp till **Citadellet** med Herkulestemplet och museet med delar av dödahavsruellarna samt den vackra, originella, svartvita Abu Darwish-moskén.



Väl uppe på Ammans högsta punkt har vi en fin vy över kullarna och de slingrande gatorna.

Resten av dagen tillbringas vi vid **Döda Havet**, jordens lägsta punkt, 400 m. u. h.

Här kan du få lerinpackning och det finns möjlighet att bada både i pooler och Döda

havet. Den höga salthalten får oss att lätt flyta omkring och känna oss som korkbitar. Nyttan av att bada i det helbrägdaggörande vattnet har varit känt i tusentals år och nästan lika länge har man hämtat råmaterial till det berömda jordanska Dödahavsbadet och andra kosmetiska produkter som säljs världen över. På kvällen är vi åter i Amman. (frukost, lunch,)

Söndag 12/10 Amman - Kungsvägen till Petra via Madaba - Kerak - Berget Nebo

Den lilla staden **Madaba**, ca 30 km söder om Amman, är känd som mosaikernas stad. På det unika mosaikgolvet i S:t Georgeskyrkan finns den detaljrika **Palestinakartan** från 500-talet e.Kr. Konstnären har inte bara markerat städer, vägar, berg och floder utan också ritat in landets flora och fauna. Som exempel kan nämnas fiskarna, som simmar i Jordan mot Döda Havet och som vänder förskräckta när de kommer i kontakt med det salta vattnet.

Här finns också Madaba Mosaikskola, en konstskola som inrättats för att bevara mosaiktraditionen och lära ut konsten att lägga mosaiker såväl med klassiska som med moderna motiv.

Uppifrån berget **Nebos topp Pisaga**, 800 m ö h, fick Mose skåda in i Det heliga landet innan han dog. Vid klart väder har man en magnifik utsikt över Jordandalen, Döda Havet, Jeriko och Olivberget i Jerusalem. Däruppe finns ett monument, ett kors med en slingrande orm, ritad av den italienske konstnären, Gianni Fantoni.



Staden **Kerak** ligger längs den urgamla karavanvägen mellan Egypten och Syrien. Större delen av Kerak ligger innanför murarna av den gamla korsriddarborgen, från 1100-talet. Här äter vi lunch. Efter en lång men upplevelsefylld dagsetapp anländer vi till Petra och **Al Anbat Hotel*****. (frukost, lunch, middag)

Måndag 13/10 Petra

Hela dagen ska vi ägna åt den rosaröda klippstaden Petra "Öknens Shangri-La". Staden var från omkring 300 f. Kr, centrum för de arabiska nabatéernas kungadöme. Här kontrollerades karavanhandeln med kryddor mellan Egypten och Mesopotamien. Staden erövrades av muslimer på 600-talet e.Kr. och lades då i ruiner. Under åtskilliga århundraden var staden helt bortglömd, innan den på 1800-talet, av en tillfällighet, återupptäcktes. I Petra finns tempel, palats och kungagravar med rikt skulpterade, ur klippan uthuggna, fasader. Enda förbindelsen med yttervärlden är genom en lång slingrande ravin, som plötsligt och dramatiskt öppnar sig och vi står framför Faraos skattkammare och tillika kungagrav, **Khaznat Faraun**. Beduinerna erbjuder både ridtur och taxitur med häst och vagn genom den 2 km långa ravinen. Besöket blir med all säkerhet en av resans absoluta höjdpunkter.(frukost, middag)



På eftermiddagen anländer vi till Aqaba som ligger längst in i Röda Havets vik. Vi bor på **Coral Beach Hotel*****. Den fina sandstranden och det glittrande havet inbjuder till några avkopplande timmar. (frukost, lunch)

Onsdag 15/10 Aqaba - Amman - Damaskus

Vi lämnar Aqaba kl. 09.00 och flyger till Amman, där vi landar efter 45 min. Förmiddagen ägnar vi åt den moderna konsten i Jordanien och börjar med att besöka ett charmerande konstgalleri **Darat al Funun** (det lilla huset med konst). Här får många av dagens bästa arabiska konstnärer ställa ut och sälja sina konstverk. I närheten ligger **National Art Gallery**, där samlingarna består av målningar, skulpturer och keramik som visar och förhärligar den islamska konsten, gjorda av arabvärldens stora konstnärer.

Vi skall också hinna med att besöka **Bani Hamida House**. Här tillverkas färgstarka mattor, plädar och andra textilier enligt gammal beduinsk tradition. I huset bredvid ligger utställnings- och försäljningslokaler för The Jordan River Design. Samarbetet mellan Rädda Barnen och Bani Hamida Women's Weaving Projekt, Jordan River Design samt andra jordanska hantverksprojekt under överinseende av Drottning Noor har gjort att jordanskt handarbete blivit berömt över hela världen.

Efter lunch fortsätter vi de 20 mil till Damaskus och tar in på **Fardoss Tower Hotel******. (frukost, lunch)

Torsdag 16/10 Damaskus

En hel dag till egna aktiviteter. På kvällen samlas vi för en gemensam middag. (frukost, middag)

Fredag 17/10 Damaskus - SkandinavieTill Köpenhamn går flyget redan 05.50 och landar 09.45, till Stockholm 13.00 och landar 16.50.



Tisdag 14/10 Wadi Rum - Aqaba

Idag ska vi färdas med jeep i ett av de mest imponerande ökenlandskap man kan skåda, i Wadi Rum - Måddalen. Vackra sanddalar, branta stup och höga klippor av beige och orange-röd sten gör att miljön i Wadi Rum-området är en del av ett unikt ekosystem, som i sin tur är hem åt en lika unik människokultur nämligen de arabiska nomadstammarna, mer kända under namnet beduiner.

Pris: 16.850:- sek/person

Enkelrumstillägg: 2.500:- sek/person

Avbeställningsskydd: 990:- sek/person (Europeiskas Reseförsäkringar 6% av resans pris)

Priset inkluderar:

- Flyg med Syrian Airlines i ekonomiklass Skandinavien - Damaskus t o r.
- Inkvartering i dubbelrum på 3 och 4-stjärniga hotell.
- Frukost under hela resan.
- Elva luncher
- Fem middagar
- Samtliga transporter med modern helturistbuss.
- Samtliga besök och inträden enligt programmet.
- Svensk reseledare Karin Nilsson
- Engelsktalande lokalguide.
- Dricks till måltidspersonal, bagagehantering m.m.
- Flygskatter och lokala skatter.
- Visum



Priset inkluderar inte:

- Dricks till chaufför och lokalguide.
- Departure tax Damascus Airport US\$ 5.00
- Måltidsdrycker

Anmälan till resan görs direkt till Tre K Travel AB, Eslöv Tel. 0413 - 555 396 helst före 31/7. Vi skickar faktura samt inbetalningskort på anmälningsavgiften 3500:- sek/person. Slutbetalning senast 1/9.

Vid avbokning av resan mer än 35 dagar före avresa uttages en avgift på 3500:- sek/person. Om avbokning sker 34 - 8 dagar före avresa är avbokningskostnaderna 50% av resans pris och 7 dagar - 25 timmar före avresa 75% av resans pris. Vid avbokning inom 24 timmar före avresa är avbokningskostnaderna 100%. Se i övrigt de allmänna resevillkoren!

Reseförsäkring - Kontrollera noga att du har fullgott reseskydd. Om du har en hemförsäkring med reseskydd utanför Norden kan du teckna en kompletterande reseförsäkring till priset av 680:- sek/person. För mer information om reseförsäkringar hör med Tre K Travel AB Tel. 0413 - 555396 eller gå in på www.europeiska.com.

Pass och visum - Passet måste ha giltighetsdatum minst 6 månader från hemresedatum. Det får inte finnas israeliska stämplarna i passet. Fotokopia av passets fotosida ska skickas till Tre K Travel AB före 1/9. Tre K Travel AB ordnar visum.

Vaccinationer - Se över ditt skydd mot smittkoppor, polio, stelkramp och difteri. Dessutom rekommenderar vi Dukoral mot turistdiarré. Havrix skyddar bra mot gulsot . Hör med din läkare eller vaccinationscentral.

Vi reserverar oss för ändringar i priset och programmet på grund av för oss idag (april -08) okända händelser.

Tre K Travel har ställt lagstadgad **resegaranti** till Kammarkollegiets förfogande.

Vill du ha ytterligare information om resan hör med Kerstin Lindström, Tre K Travel AB

Tre K Travel AB

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv

Tel. 0413 – 555396 alt. 070-5917050

kerstin@treK-travel.se

www.treK-travel.se

